

BOENDALEBERICHTEN

Beste Boendalevrienden,

Deze Spiegel is de laatste van dit jaar; in december krijgt u dus uw maandelijks berichtenblad *niet* toegestuurd. U zal wél een uitnodiging krijgen om een dubbel feest te vieren : nieuwjaar 2003 én het 40-jarig bestaan van de Jan van Boendalekring. Zoals eerder reeds aangekondigd, doen we dat op

VRIJDAG 10 JANUARI 2003
om 20 uur in de Feestzaal van het Koloniënpaleis.

Deze viering wordt opgeluisterd door het

DIABOLO CHAMBER ORCHESTRA

Dit is een sextet bestaande uit piano, viool, contrabas, klarinet, dwarsfluit en stem. Walter Vergaelen, pianist en pedagoog, richtte het ensemble op in 1988 samen met zijn zoon David en hun vriend Servaas Le Compte. De eerste optredens vonden plaats in het Hotel Metropole te Brussel en later speelden ze nog voor de Brussels Jazz Rally, het Beyrouth Festival en het Festival van Vlaanderen. Het Diavolo Chamber Orchestra slaagt erin om een zeer ruim repertoire op een originele manier bij het publiek te brengen. Gedistingeerd maar niet stijfdeftig.

We krijgen een boeiende opbouw van klassieke muziek, sprankelende salon - muziek en virtuoze ragtime, gebracht door muzikanten die met plezier, passie en overgave spelen. Na het optreden volgt een receptie.

We zullen u vragen uw aanwezigheid te bevestigen; wacht hiervoor op de uit - nodiging. Omdat we deze viering een bijzonder feestelijk karakter willen geven, in een royaal kader, zullen we u ook een kleine bijdrage vragen. Dat is niet onze gewoonte maar beken nu eens eerlijk : waar, in onze contreien, krijgt u zó veel aangeboden voor zó weinig geld als in de Jan van Boendalekring ? U mag dit feest niet missen !

* * *

Kijk uit voor de trappen !

Enkele leden klagen over de slechte zichtbaarheid 's avonds van de trappen aan het Koloniënpaleis. We legden het probleem voor aan de directeur van het museum; hij zal zo vlug mogelijk het nodige doen. Dit ongemak mag echter geen reden zijn voor sommigen om voorlopig onze bijeenkomsten niet bij te wonen. We doen al het mogelijke om het te verhelpen.

Contactadres : Lieve Hulpiau-Slaets, Reeboklaan 62, 3080 Tervuren. Tel.02/767.92.53

Spiegel

BERICHTENBLAD VAN DE JAN VAN BOENDALEKRING nr.151
TERVUREN november-december 2002

*boven in de es
wemelen veertien blaadjes
het is voldoende*

J.C. van Schagen

We nodigen u van harte uit op een causerie van

DIRK THYS VAN DEN AUDENAERDE

op vrijdag 6 december e.k.

Hij beantwoordt een vraag die we meer en meer horen stellen :

**KLIMAATVERANDERINGEN : NIEUW EN
BEDREIGEND, OF IS HET EEN ZEER OUD
FENOMEEN ?**

We verwachten u, zoals altijd, in de bovenzaal van het Koloniënpaleis, waar we u verwelkomen vanaf 20.15 uur.

Het is niet de eerste keer dat **Dirk Thys van den Aude-naerde** voor de Jan van Boendalekring komt spreken en eigenlijk hoeven we hem niet meer voor te stellen : hij is al lid van onze vereniging sedert 1967 en hij is bovendien oud-voorzitter. Toch doen we het nog maar eens : we vergeten vlug en bovendien hebben sedert zijn jongste voordracht in september 2001 weer een aantal nieuwe leden onze rangen vervoegd.

Dirk werd geboren in Mechelen op 14 maart 1934. Na zijn Grieks-Latijnse humaniora ging hij in Gent studeren voor landbouwingenieur (Waters en Bossen 1956). In 1959 behaalde hij het licentiaat in de dierkunde aan de U.L.B. (Brussel) - met visserij, visteelt en biologie van de vissen als specialisatie. In 1970 werd hij doctor in de landbouw - wetenschappen (visteelt) aan de R.U.Gent.

Dirk werkte korte tijd in het visteeltonderzoek in Belgisch-Kongo (1959-1960) en als curator van het Aquarium - Reptilium in de Antwerpse Zoo (1961-1962). Vanaf 1 juli 1962 was hij verbonden aan het Africa-museum van Tervuren; hij was er directeur van 1980 tot 1999. Van 1975 tot 1999 was hij deeltijds hoogleraar dierkunde aan de K.U.Leuven. Voordien was hij ook deeltijds docent aan de U.I.Antwerpen, gastprofessor aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Fondation Universitaire Luxembourgeoise van Arlon en aan de universiteiten van Burundi en Kisangani.

Dirk is een eminent Afrikakenner. Tijdens zijn meer dan 90 reizen bezocht hij alle Afrikaanse landen voor biologisch veldwerk, meestal i.v.m. onderzoek over vissen. Zijn persoonlijk werk evolueerde van onderzoek inzake visteelt en visserij naar evolutie, biodiversiteit en gedragspatronen van vissen en andere gewervelde dieren.

Onze spreker is de auteur van meer dan 150 wetenschappelijke publicaties; hij is lid van de Koninklijke Academie voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten van België en van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

In de context van zijn causerie is het ook interessant te weten dat hij lid is van de Nationale Commissie voor Biologie en van het Belgian National Committee van het IGBP (International Geosphere and Biosphere Programme).

* * *

We vroegen Dirk een korte introductie op zijn wetenschappelijk - ge vulgariseerde uiteenzetting, en dit geeft u dan al een voorsmaakje.

Klimaat en weer bepalen ons leven in zeer sterke mate; onze ganse voedselproductie is immers klimaat-afhankelijk en bovendien wordt heel wat van ons gewone levenscomfort rechtstreeks of onrechtstreeks door het klimaat beïnvloed.

Dirk wil over het klimaat spreken omdat het klimaat en de mogelijke beïnvloeding ervan door de mens, tijdens de jongste twee decennia tot een belangrijk politiek discussiepunt en zelfs tot een twistpunt is uitgegroeid. Daarbij worden veel halve waarheden als zekerheden verteld; er wordt heel wat nonsens verkocht en men schrikt er blijkbaar ook niet voor terug om de mensen onnodig bang te maken. Reden te meer dus om deze problematiek eens nuchter en wetenschappelijk verantwoord aan te pakken.

Dirk zal eerst en vooral uitleggen wat het verschil is tussen klimaat en weer; daarna vertelt hij ons welke factoren bepalen dat er een klimaat is en welk klimaat, en hij gaat ook na of klimaten wel stabiel zijn en waarom en hoe ze soms kunnen veranderen. Ten slotte heeft hij het over de vraag of we het klimaat al dan niet kunnen beïnvloeden, en hij bekijkt of en hoe het klimaat vandaag de dag evolueert.