

SPIEGEL

Berichtenblad van de Jan van Boendalekring Tervuren



bron/ www.istock.com

Niet te geloven

De werkelijkheid achter het nieuwe testament

is het onderwerp waarover

Willie Van Peer

ons komt spreken op

Vrijdag 2 september 2022 om 20.15 uur

Om 20.15 uur gaan de deuren dicht!

Aula Heilig-Hartcollege

Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem

Wat te geloven van de evangelies?

Onze samenleving is volledig gevormd door de evangelies. Zonder hen zou onze maatschappij niet bestaan.

En ook u zou er totaal anders hebben uitgezien, zelfs als u die teksten niet kent.

Maar... wat is er van die verhalen waar? Wat weten we over die Jezus? Heeft hij wel bestaan?

En waar komen die teksten, de evangelies, vandaan?

Deze lezing gaat in op de werkelijkheid achter die verhalen. Ze is interactief bedoeld, met heel veel illustraties, en vooral met uitvoerige gelegenheid tot het stellen van prangende vragen.

Ook al ben je vertrouwd met de westerse religie, dan nog zal je voor een aantal verrassingen komen te staan!

Willie Van Peer studeerde filologie in Antwerpen en Leuven en promoveerde aan de universiteit van Lancaster. Hij doceerde tekst en literatuurwetenschap aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht en is professor aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München. Ook is hij Fellow voor het leven aan Clare Hall, Cambridge University. Zijn onderzoek richt zich op de nauwe samenhang tussen taal, verhalen, mythen en culturen vanuit een vergelijkend perspectief. Hij publiceerde meerdere boeken en een kleine 200 wetenschappelijke artikelen. Zijn boek "Niet te geloven" verscheen in 2019. Hij is eveneens de oprichter en tot voor kort general editor van het internationale tijdschrift *Scientific Study of Literature*. Zijn lezingen over maatschappelijke en culturele thema's worden in brede kring gewaardeerd. Samen met zijn echtgenote richtte hij in 2010 de VZW Mali-ka-di op (zie www.malikadi.org), die tot doel heeft kinderen naar school te kunnen laten gaan in enkele afgelegen dorpen in Mali (West-Afrika), waar hij ook enige tijd gewoond heeft.

Jaarprogramma 2022-2023

- | | |
|------------------|---|
| 2 september 2022 | Willie Van Peer
Niet te geloven:
de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament. |
| 7 oktober 2022 | Margot Vanderstraeten
Over Mazzeltov en Minjan. |
| 4 november 2022 | Kenneth Lasoen
Geheim België: De geschiedenis van de inlichtingendiensten. |
| 2 december 2022 | Johan Wets
Internationale migratie: kunnen we dit bekijken met een open geest? |
| 6 januari 2023 | Nieuwjaarsbijeenkomst |
| 3 februari 2023 | Anne Adriaens-Pannier
Léon Spilliaert: de droom van anderen. |
| 3 maart 2023 | Nancy Vermeulen
Naar Mars of niet naar Mars. Dat is de vraag. |
| 7 april 2023 | Dirk De Geest
De dood van de Literatuur. |
| 5 mei 2023 | Jan Spooren
De toekomst van de provincies en de rol van de provinciegouverneur. |
| 2 juni 2023 | Marc Vanheukelen
De klimaatverandering: feiten, plannen en problemen. |

BOENDALEBERICHTEN

Ook voor onze kring wordt het leven duurder. Nadat we jarenlang hetzelfde bedrag hebben kunnen aanhouden, wordt de lidmaatschapsbijdrage aangepast:

50 euro (voor een gezin)
of
35 euro (voor een enkel lidmaatschap)

te storten op de

Jan van Boendalerekening

IBAN: BE09 4345 1104 0157
(BIC: KREDBEBB)

met vermelding van uw naam en
voornaam - bijdrage 2022-2023

.....
Corona heeft ons geleerd dat een
snelle communicatie handig en
belangrijk is.

Daarom vragen we aan de leden
die de *Spiegel* via de post
toegestuurd krijgen hun mailadres
door te geven op onderstaand
mailadres.

.....
NIEUW ! OPGELET!

de lezingen starten om

20.15 uur stipt!

